

PAN ASIA COOPERATION SOCIETY, PACS
ORG NR 857202-4373. Hemsida: www.pacs.nu. E-post: info@pacs.nu
Haga Nygatan 21A
41301 Göteborg
Tel 0735-109746

Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2022



PACS har sedan starten haft ett särskilt fokus på att få med flickorna i utbildningen.

Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2022

Den ideella föreningens ändamål

PACS är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening (biståndsorganisation) som enligt stadgarna har som ändamål att "verka för och med fattiga människor i Asien i syfte att upprätta fundamentala mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s deklaration". Genom utbildning, hälsovård och olika kooperativa program sker arbetet med att bekämpa fattigdomens orättvisor." Pan Asia Cooperation Society, PACS bildades 1972 som ett alternativ vad gäller utvecklingsarbete och fattigdomsbekämpning i tredje världen. Alternativet innebär att alla insamlade medel skall gå oavkortat till verksamheten i Asien. Detta har vi varit noga med att uppfylla alltsedan dess.

Styrning och ledning

Högsta beslutande organ för PACS är årsmötet där varje medlem har en röst. PACS har ett öppet medlemskap. Ledning och styrning av PACS verksamhet utgår från PACS stadgar. Styrelsen gör prioriteringar och fattar beslut utifrån godkända planer och tillgängliga resurser

Styrelsens sammansättning

Ordförande	Rodney Åsberg
Vice ordförande	Ingemar Olsson
Ledamot	Tore Almius
Ledamot	Solfrid Guldsvåg

Revisor

Peter Johansson

Valberedning

Sammanställande Gunilla Ek-Scherp

Främjandet av den ideella föreningens ändamål

Verksamheten i Sverige

Allmän information ges kontinuerligt via PACS hemsida på internet, www.pacs.nu. Debatten om fattigdomsbekämpning och internationell solidaritet speglas och följs upp.

Se t.ex. <https://www.dagen.se/debatt/2022/12/01/ska-rika-betala-for-fattiga-landers-daliga-miljo/>, där Ingemar Olsson debatterar miljöpolitik som en direkt konsekvens av förra årets verksamhetsberättelse.

Som replik på Ingemars artikel skriver Berndt Sanfridson -med 45 års erfarenhet från att bott och verkat i Sydasiens:

Jag konstaterade efter att ha läst artikeln: äntligen. Äntligen någon som vågar skriva som det är. Äntligen någon som tar bladet från munnen och säger det som många journalister antingen inte vill skriva om eller inte har någon kännedom om.,

PACS-butiken har också en Face Book-sida vilken används för att sprida information och nyheter. Personlig, direkt information ges också vid mötet mellan människor i samband med försäljning i vår butik.

Handlar Du hos PACS är Du solidarisk på köpet! är det motto vi arbetar under.

Försäljning av handarbetsprodukter från i Asien har skett genom PACS-butiken Haga Nygata 21 i Göteborg.

PACS har fått årliga bidrag från Sida sedan 1972. Av olika anledningar har vi valt att inte

söka nya medel från Forum Syd/Sida sedan 2020. Vi driver således numera verksamheten i Asien helt med egna medel.

Verksamheten i Asien

Pakistan

Det har varit en katastrofal utveckling i Pakistan under år 2022.

Ekonomiskt: Inflation på upp till 50 % och dessutom har valutan Pak Rs halverats i i förhållande till US dollar.

IMF har hållit tillbaka vidare lån därför att man befärrar att Pakistan inte kan betala amorteringar och ränta på tidigare lån. Dels för att de rika betalar för lite i skatt för att täcka stora underskott i budgeten, dels p.g.a. politisk osäkerhet. När IMF:s representant i Pakistan Nathan Porter uttryckte en önskan om "*a peaceful way forward is found in line with the Constitution and the rule of law.*" blev svaret från regeringen att de, *slammed the International Monetary Fund (IMF) for "intervening" in Pakistan's internal matters.*"

Det råder fullständigt politiskt kaos efter det att förre premiärministern Imran Khan avsattes i april 2022, genom en "förtroendeomröstning" i parlamentet där mycket mutor – s.k. "horsetrading" förekom

Korruptionen både inom politik och förvaltning är total i Pakistan.(Min definition korruption: *Marknadsekonomi tillämpad inom politik och byråkrati*, se nedan)). Det innefattar också rättsväsendet ("mycket väsen men lite rätt")och militären. Militären kallas vanligtvis "the establishment", eftersom direkt kritik av försvarsmakten lätt kan leda till anklagelse om "treason" med risk för dödsstraff.

Imrak Kahn har nu över 100 olika rättsanklagelser emot sig och när han arresterades i juni 2023 utbröt demonstrationer och förstörelse t.o.m. av militära anläggningar. Tusentals anhängare av Imran Khans parti PTI är fängslade. Även inom Högsta Domstolen finns olika grupperingar och tolkningar av konstitutionen, vad gäller tid för nyval etc.

Vem bestämmer till slut? Se citat nedan från tidningen Dawn (juni 2023)

Former prime minister Imran Khan on Monday ruled out talks with the government led by Prime Minister Shehbaz Sharif calling it an exercise in futility, but appeared to be keen on initiating a dialogue with the military establishment — the 'real decision makers'.

. Befolkningen har nu ökat till ca 250 milj. (När jag, RÅ kom till Pakistan är 1965 var det 47 milj.)

Halva budgeten går åt att betala tidigare lån. Biståndspengar(som kommer i dollar) till fattigdomsbekämpning och relief för offren från de svåra översvämningar under 2022, har i stort gått till att täcka underskotten i handeln där importen (som betalas i dollar) är dubbelt så stor som exporten. De fattiga drabbas svårt av inflationen, framför allt av fördyrade matpriser

PACS utvecklingsprogram i Pakistan har tre huvudkomponenter:

Utbildning och mänskliga rättigheter (Education and Human Rights)

Fattiga barns utbildning har varit och är PACS huvudsatsning. Det är inte välgörenhet utan vi har alltid utgått ifrån att alla barn har rätt till utbildning.

När vi startar en skola gör vi det alltid i samarbete med föräldrarna. De är med och

bidrar till driften redan från början. Ty om inte föräldrarna bryr sig om sina barns utbildning så kan det inte ersättas av någonting annat. (Detta gäller förstås också i Sverige!)

En viktig utvecklingsstrategi är alltså att föräldrarna tar allt större ansvar för sina egna barns utbildning, för att inte hamna i ett konstant biståndsberoende. Strategin har lyckats i ett stort antal skolor. Det har gjort att PACS finansiering kunnat fasas ut.

Under åren har ca 1200 skolor blivit självförsörjande. Och det är alltså de bättre skolorna - där lärare och föräldrar tar ansvar- som nu inte längre behöver bidrag från PACS. I dessa skolor får idag ca 75 000 barn utbildning. Det innebär att över de 40 år vi varit verksamma har 100- tusentals barn fått utbildning i skolor PACS startat. Poängen med vår utbildningsstrategi är således inte hur många skolor som är beroende av pengar från Sverige utan att allt fler skolor blir **oberoende** av sådana bidrag.



Bild från skolan på TTC ,utanför Lahore

PACS har sedan starten haft ett särskilt fokus på att få med flickorna i utbildningen. Tyvärr betraktas flickor ofta som mindre värda än pojkar och nekas ofta både skolgång och sjukvård. Ökad skolgång bland flickor har en positiv inverkan på fattigdomsbekämpningen. Därför satsar PACS på att minst 50 % av eleverna i skolorna ska vara flickor.

2. Kvinnors roll i samhällsutveckling (Gender Issues)

Flickor och kvinnor i Pakistan är en utsatt grupp och varje dag diskrimineras och kränks tusentals. Men det är förstås igen i första hand de fattiga kvinnorna som är mest utsatta. De rika och besuttna har många gånger kvinnliga s.k. "tjänare" som serverar dem från morgon till sena kvällen. Men dessa tjänares villkor som sopar och tvättar, ser inte deras "memsahibs" ("woman of high social status living in Asia") trots att de kanske åker världen runt på kvinnokonferenser och diskuterar just kvinnors rättigheter.

Satsningen på kvinnors frigörelse har konkret skett bl.a. genom **kvinnokooperativ**. Här får kvinnor, dels tillfälle att mötas och diskutera genderfrågor (omfattande även hälsofrågor, vaccination och familjeplanering), dels möjlighet till egen inkomst genom egen produktion. Handarbetsverksamheten startade för många år sedan när vi mötte kvinnor som satt och tiggde med utsträckta, tomma händer. Vi tänkte då: *Dessa händer kan faktiskt användas till något bättre.*

Så startades PACS' *handicraftcooperativ* där kvinnor får uppleva självkänslan av att ha gjort något fint med egna händer.



Huvudparten av deras produktion säljs idag på den inhemska marknaden. Viss del av produktionen säljs fortfarande i vår affär i Sverige, bl.a. tygkassar och broderade kort.

3. Klimat och miljö (Environmental Issues)

De två storstäder i Asien, New Delhi och Lahore -där vi har verksamhet- tillhör de städer i världen med de värsta luftföroreningarna. Har sammanlagt en befolkning på ca 40 milj., eller om ni så vill- lika med hela Afghanistans befolkning- Miljoner människor lever alltså ständigt under hälsovådliga förhållanden i Sydasiens. För miljoner människor är miljökatastrofen redan för handen och de hjälps knappast av att vi källsorterar vårt skräp. Man beräknar att 7 miljoner dör årligen p.g.a. luftföroreningar.

Behovet av bättre miljö, inte minst bättre luftkvalité, framgår ur en rapport från WHO: *Air pollution in and outside of peoples homes is the worlds largest single environmental health risk. Pollutants of major public health concern include particulate matter, carbon monoxide, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Outdoor and indoor air pollution cause respiratory and other diseases, which can be fatal.*

Man mäter luftkvalitén genom bl.a. indikatorn **PM 10** microns (micron är en milliondels meter). Två avslöjande mätningar:

PM 10 för Göteborg: **16** (faller i kategorin 1: *Very good air quality*) ;

PM 10 för Lahore: **230** (och det från en mätstation i Johar Town, ett välbärgat bostadsområde.) Måttet hamnar i kategorin 4: *Very unhealthy (Health warning.. The entire population is likely to be affected.)*

I New Delhi är **luftföroreningar i kategorin: Hazardous**, dvs farligt, katastrofalt. Lägg därtill värmevågen över Sydasiens just nu- med upp till 50 graders värme på sina håll.

Citat (från *Global Bar Magazine* dec.2021):

*Forskare menar att mest exponering för luftföroreningar faktiskt sker inomhus. Detta utgör en särskild anledning till oro för **Indien**, som har världens högsta luftföroreningar. **Indien** har 22 av världens 30 mest förorenade städer. Indiens giftiga luft dödar mer än en miljon människor varje år... Föroreningarna är på livsfarliga nivåer och en av bovarna är kolproduktionen i landet. Ändå var Indien med och såg till att slutavtalet på **klimatmötet i Glasgow** urvattnades just när det gäller kolen*

Problemet är att den stora frågan på klimatmötet i Glasgow 2021 blev just att rikare länder måste betala 100 miljarder dollar om året till s.k. utvecklingsländer, där faktiskt även Kina ingår. Om inte, så gör de inget åt sina giftiga utsläpp! Bl.a. inga besiktningar på fordon för att kolla avgaserna och inte sluta med att bränna halm och köra kolkraftverk för fullt

Men de rika vill inte betala skatt och affärsmännen vill inte betala moms för att skapa egna medel för att bekämpa de föroreningar och utsläpp som deras egen livsstil förorsakar! 56 % av världens koldioxidutsläpp kommer från Kina och Indien. Men enligt FN:s

resonemang behöver de och andra s.k. utvecklingsländer inte göra något åt klimatkrisen, därför att det är vi (i väst? i-länder? utvecklade länder?) som har orsakat 70 % av utsläppen de senaste 100 åren!

Därför har vi(?) den stora miljöskulden och utvecklingsländerna har nu rätt till sin del av utsläppen, d.v.s. de ytterligare 30 % som är kvar för att göra "glaset fullt"! Ett fullständigt idiotiskt resonemang när uppgiften nu är att göra något åt situationen. I stället för att ägna sig åt det "blame game" som nu pågår inom FN, där utvecklingsländerna är i majoritet. Men representeras förstås inte i FN av de fattiga massorna (demokrati är en fars där korruptionen är total) utan av den rika poliska överklassen.

Vad kan PACS då göra? Inte särskilt mycket åt det stora eländet. Vi har koncentrerat vår insats på att ge framför allt barnen i våra utbildningscentra en drägligare miljö, genom att förse skolorna med en miljövänlig teknik; att omvandla solenergi till elektricitet till att driva fläktar och ge belysning. **Vi är relativt ensamma om att föra ut senaste solenergiteknik till de fattigaste.** Det är förstås vanligt, att de mer välbärgade kompletterat sina dieselgeneratorer med solpaneler, men sällsynt att fattiga ges möjlighet att alstra el både vid de ständiga strömavbrotten eller där det inte finns någon el alls.

TTC - vårt Teacher Training Centre utanför Lahore med 10 klassrum, samlingslokal och bostäder - är redan självförsörjande på el genom installation av solpaneler. Det känns bra att kunna ge barnen (och vuxna) en något lite drägligare tillvaro, genom att utnyttja den heta solen, dels till att direkt driva fläktar, dels att ladda batterierna som ger ljus och svalka även på kvällen.

INDIEN

I Indien stödjer PACS en blindskola –*UJJALA: Society for Blind* i New Delhi



Några av eleverna i blindskolan

Vi intervjuar en av killarna: "**Jag heter Ravi och är från Bihar. Jag hade ingenstans att ta vägen. Men så fick jag hjälp att komma hit till UJJALA skolan. Här har jag fått som en egen familj. Jag studerar nu för Masters in English.**"

När vi skall gå sjunger alla med lite skrovliga röster: ***We shall overcome.***

Reflektion från PACS ordförande:

Jag har försökt förstå världen och vad som pågår, alltsedan jag besökte Calcutta i Indien

redan 1965. Bl.a. Moder Teresas stora anläggningar där folk låg och dog i sängar med skyltar bakom huvudet, med text som (till svenska): ”*Denna säng betalas av Rotary i Chicago eller Lions i New York*”). Samtidigt när jag gick till baksidan av det stora betonghuset, såg jag ett litet skjul som lutade sig mot betongväggen. Det var spårvagnskonduktörernas fackföreningslokal. Där satt två män på golvet och masserade varandras vader, eftersom de hade fått kramp av att hänga i stroppen på spårvagnens plattform under hela 10 timmar. Vad är ett vettigt sätt att hjälpa? Att se till att döende har en säng eller att stödja att människor har en lön som innebär att de inte behöver dö i förtid? Jag gick också ner till Gangesfloden strand och kände stanken i den fuktiga värmen: Min tanke då (1965): Här är redan katastrofen, både fattigdoms- och miljökatastrofen.

När jag nu försöker förstå vad som pågår hamnar jag i följande företeelse:

Marknadsekonomi

Särskilt ofta har jag ställt frågan: Vad betyder uttrycket *att alla människor är lika värda* just i en marknadsekonomi? I en marknadsekonomi är ju ditt värde lika med din köpkraft. Och den är ju som vi alla vet inte lika. Och ju mer marknadsekonomi får härja fritt ju mer ojämnt blir det.

Så låt oss ta oss söka förstå det där med *marknadsekonomi*.

Några definitioner:

Marknadsekonomin är ett ekonomiskt system där de grundläggande besluten om vad, hur och för vem man ska producera löses genom marknaden.

Marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.”

I en marknadsekonomi får produktionsfaktorer ersättning genom försäljning av varor och tjänster på marknaden. Produktionsfaktorerna är arbete, kapital och naturresurser som används för att producera varor och tjänster. Dessa faktorer får ersättning i form av lön för arbete, ränta för kapital och hyra för naturresurser.

Märk väl det idealiserade passiva språkbruket: ”löses genom marknaden”, ”att fritt agera” ”får produktionsfaktorer ersättning” (inte ersättning till verkliga människor).

Min definition är: *Marknadsekonomin är en legitimering av girighet.*

Girighet eller *Penningbegäret* som är roten till allt ont, som det står i min gamla bibel, Tim 6:10 Enligt marknadsekonomin logik verkar det vara tvärt om: Girigheten, egenintresset, är roten till allt gott!

Idén om marknadsekonomi brukar hänföras till Adam Smiths (1723-1790) bok från 1776: *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (på svenska Nationernas Väststånd)* Man påstår att, *the book offers one of the world's first connected accounts of what builds nations wealth.*

Och: The central thesis of Smith's *The Wealth of Nations* is that our individual need to fulfill self-interest results in societal benefit

Ett centralt begrepp från Adam Smiths analys är *den osynliga handen*

”den osynliga handen”: *enskilda individers vinstmaximering leder till att marknaden*

fungerar av sig själv.

*Vad Adam Smith menade med sin **osynliga hand** var att ... själviskt beteende leder till samhällligt gagn.*

*I en Lärobok i Ekonomi kan man läsa: **Stämmer verkligen teorin om den osynliga handen?** I stort sätt, ja. Särskilt när det kommer till ekonomisk planering på nationell nivå.*

Jag vill göra denna ” osynliga hand ” **synlig!**

Adam Smith ville inte se slavhandeln. Under 1700 talet ökade antalet slavar som köptes och såldes explosionsartat i takt med att man behövde ännu mer billig arbetskraft . Allt fler slavskepp anlände fullastade till de brittiska, portugisiska, franska spanska och holländska kolonierna.

The Wealth of the Nations byggde ju mycket på tillgång till kol. Och i kolgruvorna arbetade barn längst in i de smala gångarna för att krasa fram kolet. Gruvägarnas egenintresser- girighet- gynnade knappast dessa fattiga barns välbefinnande-de blev ofta lungsjuka och dog i förtid. Det var Marx som undersökte detta i början av 1800 talet. 1847 skrev Marx det kommunistiska manifestet tillsammans med Engels 1847. Det av Adams Smiths hyllade egenintresset blev till kapitalisternas profithunger.

Vad är det idag som är kan göra den osynliga handen synlig?
Låt mig ta några konkreta exempel.

1. Chefen för Schibsted News Media- som bl.a. äger Aftonbladet (oberoende (!) socialdemokratisk) och Svenska Dagbladet(oberoende(!) moderat)- gjorde följande uttalande för en tid sedan:

- Det kommer att bli mindre av kvalitetsjournalistik p.g.a. mindre intäkter från spelreklam.

Kritiskt eftersom man i News Media samtidigt påstår på sin hemsida: ”*Our democracies depend on independent journalism.*” och att Schibsted är ” *A fundamental force for democracy.*”

(Den norska storkoncernen Schibsted äger även: Verdens Gang, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Omn, E24 och Blocket!)

Den *oberoende* kvalitetsjournalistiken är således- enligt uttalandet ovan- mycket *beroende* av inkomster från *spelreklam!* Vad tänker journalisterna på Aftonbladet och Svenska Dagbladet om detta - de som ofta har så hög svansföring vad gäller integritet och oberoende-?

Vad går spelreklam ut på?

Jo, att påverka individer, enligt Adams Smiths osynliga hand, att agera *i själviskt egenintresse som leder till samhällligt gagn.*

De som går på spelreklamen spelar ju bort en massa pengar som de efter en tid inte har. De måste då låna till höga räntor eftersom egenintresset blir att de skall vinna tillbaka allt de förlorat. Vilket leder till ännu mer skulder. Så att de måste få hjälp med skuldsanering..

På vilket sätt gynnar detta ett allmänt intresse- är *till samhällligt gagn?*

2. Vitaepro

Tusentals svenskar äter varje dag kosttillskottet Vitaepro för att bli friska och

pigga!

Men det har visat sig att kosttillskotten Vitaepro har misstänkta biverkningar och läkare dömer ut de dyra pillren som onödiga och riskabla.

Artisten Niclas Wahlgren - som gör reklam för produkten- fick frågan om han själv hade använt Vitaepro: *-Nej, men jag fick så djävligt bra betalt!, blev svaret*

Många drabbade är kvinnor, som använt Vitaepro i hopp om att slippa smärta i muskler och leder. Flera fall gäller allvarliga allergiska reaktioner som utslag på stora delar av kroppen och svullnader i ansiktet.

De norska affärsmännen bakom Vitaepro - Andres Flaaten och Kenneth Bern - är nu via sitt bolag Vitaelab AB stämde av Konsumentverket för vilseledande reklam. Men det har inte stoppat de norske gutterna. De kör vidare med vilseledande reklam!

Leif Dahlberg är professor i ortopedi vid Lunds universitet. Han räknas som en av de främsta forskarna i Sverige inom smärta i leder och muskler och är mycket kritisk till Vitaepro:

- Vitaminer är absolut inte ofarliga kosttillskott. Snarare kan det vara väldigt, väldigt farligt, särskilt att äta överskott, säger han.

Leif Dahlberg poängterar att forskning visar att många som äter den här typen av kosttillskott tvingas söka sjukhus akut för olika besvär. Men företaget uppmanar att man ska ta dubbel dos för bättre effekt.

- Då kanske man tror att man blir fyra gånger så bra om man tar fyrdubbel dos. Jag ser en uppenbar risk för överdoser, säger Leif Dahlberg.

Företaget har inte gjort en enda vetenskaplig studie som bevisar att medlet har de goda effekter som de påstår.

På vilket sätt gynnas det allmänna bästa av Andres Flaaten och Kenneth Berns enskilda intressen och girighet?

Osynlig hand!

3. Haninge Kvinnojour som drivs av en ideell förening, får inte ekonomin att gå ihop. Man förklarar: *- Det finns en marknad här. Man kan tjäna pengar på att kvinnor utsätts för våld. Bra, vi startar ett företag. Vi skall leverera tjänster på marknadens villkor. Så privata aktörer tar över allt mer. Tar tre gånger så mycket betalt per dygn som kvinnojouren gör. Det innebär att pengarna tar slut fortare om man placerar på ett aktiebolag. Man kapitaliserar på kvinnors utsatthet.*

Tjänster på marknadens villkor innebär att många utsatta kvinnor inte får det skydd de behöver. För ibland flytta tillbaka till sina våldsvärkare.

På vilket sätt gynnar marknadsekonomin osynliga hand utsatta kvinnors intressen?

4. Det finns en marknad för personlig assistans till funktionsnedsatta:

SVT:s Västnytt har granskat över 550 svenska assistansbolag. 450 av dessa företag går med vinst och på ett år tar de ut en förtjänst på över en miljard kronor. Allt finansierat med skattepengar. Bara i Västsverige gör bolagen 150 miljoner kronor i vinst.

5. Det finns en marknad för mänskliga organ.: **Organ trafficking**

(Lite aktuellt för mig eftersom jag just studerat röntgenplåtar från Peters (Marias tvillingbror) njurar. Peter befinner sig i Pakistan. Röntgen visar sig att han har en sten på 23 mm i sin vänstra njure. Vad göra?)

Följande läser jag på nätet:

Det finns en prislista där västerländska spekulanter kan läsa att en ny njure kostar 70 000 dollar och en lever 120 000 dollar. De flesta donatorer är fattiga och hoppas på ett bättre liv:

The brokers who buy them (kidneys) can then turn around and sell them for **as much as \$150,000**. Though it may seem cold and dystopian to use **a market** to incentivize poor people to sell their body parts, the truth is that some of them are doing it anyway. So, what is the way forward?

Kidneys make up 75% of the global illicit trade in organs. The rising rates of diabetes, high blood pressure and heart problems are causing **demand for kidneys** to far outstrip supply. The illegal trade in kidneys has risen to such a level that an estimated **10,000 black market operations** involving purchased human organs now take place annually, **or more than one an hour**, World Health Organisation experts have revealed.

Pakistan: For a kidney transplant the cost is approx. 2 milj Rs. In case of liver, the price ranges from Rs 1,5 milj Rs to Rs 3,5 Milj.Rs.

För tidningen al-Masri al-Yaum(i Egypten) berättar människor om hur de blivit lovade arbete, men blivit tvungna att först genomgå en läkarundersökning. Läkaren hade då sagt att det var fel på deras njurar. De opererades och vaknade sedan utan njure - och utan jobb. Tillgång och efterfrågan. Marknadens osynliga hand? Inte så osynlig. Allt avgörs av din s.k. köpkraft.

6. Från tidningen **Dagens Industri**, 10 juni 2023: *Girigheten är extrem igen- då ska du se upp*

Läser: Åtta nystartade bolag på börsen var värda ca 1-1, miljarder vardera strax efter introduktionen för ca två år sedan. Är nu (juni 2023) alla ca 97-99% mindre värda. Börsen (Nasdaq) kräver för introduktion av ett bolag enbart att man fyller i en blankett. Sedan ingen uppföljning eller koll. Nasdaq sitter på dubbla stolar eftersom man ju tjänar pengar på att ett bolag har deras börs som marknadsplats och dessutom tjänar man förstås på aktiehandeln.

Det är marknadens osynliga hand som skall kontrollera det hela!

Vi vet ju att det finns en drogmarknad (där kriminella gäng strider om marknadsandelar) det finns porrmarknad och sexmarknad som kapitaliserar på människan fortplantningsinstinkt. Det finns en marknad för flyktingsmugglare som avgör vilka som kan söka asyl: Jag kollade för några år sedan. Fick offert på kostanden för en flykting från Afghanistan att ta sig till Sverige? Då 1,7 milj Rs, lika med 20 årslöner för en lärare i Pakistan. Ungefär som priset för en njure. Det verkar finnas en marknad för allt. Med vem eller vad kontrollerar det hela? Litar vi på att marknadens osynliga hand gör det?

Men nu är jag – och säkert ni också – trött på marknadsekonomi och dess väldigt synliga, osynliga hand.
Man söker en plats fredad från all idiotisk reklam
Ro för själen.
Stoppa ekorrhjulet-man vill hoppa av.
Som ni vet, handlade jag totalt emot marknadens osynliga hand (egenintresset) en gång, när jag sålde mitt hus
Och gav bort allt som blev över.
Det blev grundplåten till PACS.
Men svara mig nu, var är vi nu
Jag bara undrar...

Rodney Åsberg. Ordf. i PACS